



ΚΑΤΩ Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΓΙΑ ΜΑΖΙΚΕΣ ΔΙΑΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ

ΑΘΗΝΑ 9 Δεκεμβρίου – Στις 6 Δεκεμβρίου στην περιοχή των Εξαρχείων ο 15χρονος μαθητής Αλέξανδρος Γρηγορόπουλος δολοφονήθηκε εν ψυχρώ από σφαίρες αστυνομικού. Αυθόρμητες διαδηλώσεις ξέσπασαν σε Αθήνα/Θεσσαλονίκη και μετά επεκτάθηκαν και στην υπόλοιπη Ελλάδα, όπου και συνεχίζονται μέχρι και σήμερα. Οι διαδηλωτές έχουν έρθει αντιμέτωποι, για άλλη μια φορά, με το πραγματικό πρόσωπο του καπιταλιστικού κράτους. Τουλάχιστον 130 άτομα έχουν προσαχθεί, 70 έχουν συλληφθεί και οι προσαγωγές συνεχίζονται. ***Υπερασπιζόμαστε τους Αναρχικούς Ενάντια στο Κονήγι Μαγισσών από το Ελληνικό Καπιταλιστικό Κράτος! Απαιτούμε την Άμεση Απόσυρση Όλων των Κατηγοριών Ενάντια στους Διαδηλωτές! Για την Άμεση Απελευθέρωση Όλων των Συλληφθέντων!***

Εμείς, η Τροτσκιστική Ομάδα Ελλάδας/ΤΟΕ τμήμα της Διεθνούς Κομμουνιστικής Ένωσης/ΔΚΕ 4^ο διεθνιστικής είμαστε αλληλέγγυοι με την αγανάκτηση και την οργή που έχει ξεσπάσει ενάντια στην αστυνομική τρομοκρατία του καπιταλιστικού κράτους. Όμως η δολοφονία του 15χρονου μαθητή δεν αποτελεί παρά την «κορυφή του παγόβουνου» σε μία σειρά από συνεχόμενες επιθέσεις ενάντια στα δικαιώματα της εργατικής τάξης και όλων των εργαζομένων, στην ανεργία, στα οικονομικά σκάνδαλα, στην οικονομική εξαθλίωση, στην όλο και αυξανόμενη ψαλίδα μεταξύ πλούσιων και φτωχών, και στην βίαιη κατάπιση και καταστολή των μεταναστών.

Όμως, ο θυμός ενάντια στην αστυνομική τρομοκρατία χρειάζεται μία οργανωμένη έκφραση –

μία, η οποία μπορεί να συνδέσει τον θυμό των διαδηλωτών με την κοινωνική δύναμη της εργατικής τάξης, την μοναδική τάξη η οποία έχει την κοινωνική δύναμη να σταματήσει τα σκυλιά του αστικού κράτους και να υπερασπιστεί όλους τους καταπιεσμένους. Η εργατική τάξη είναι το κλειδί και χρειάζεται να κατανοήσει ότι τα συμφέροντά της είναι αδιάρρηκτα συνδεδεμένα με την πάλη για την ανατροπή του καπιταλιστικού συστήματος μέσω της προλεταριακής επανάστασης.

Σε αντίθεση με την προοπτική της ταξικής πάλης, η ρεφορμιστική αριστερά προσφέρει τις δικές της εναλλακτικές για την εξυγίανση του καπιταλιστικού κράτους και των μονάδων καταστολής του. Το ΚΚΕ σε ανακοίνωσή του στις 07/12/2008 μεταξύ άλλων αναφέρει: «Είναι μεγάλες και αυτόνομες οι ευθύνες της κυβέρνησης της ΝΔ, τόσο γενικά όσο και ειδικότερα για το **κλίμα** που καλλιεργείται και τη **διαπαιδαγώγηση στα Σώματα Ασφαλείας**.» (Έμφαση δική μας). Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλαβάνος στην «επίκαιρη ερώτηση» προς τον Υπουργό Εσωτερικών στις 08/12/2008 ρωτά: «Ποια μέτρα προτίθεται να λάβει ώστε να εμπεδωθούν στην αστυνομία αντιλήψεις ανεκτικότητας, **δημοκρατικής συμπεριφοράς και συνεργασίας με τους πολίτες**;» (Έμφαση δική μας). Το ΚΚΕ και ο ΣΥΡΙΖΑ σπέρνουν για άλλη μια φορά ψευδαισθήσεις ότι το καπιταλιστικό κράτος μπορεί να μεταρρυθμιστεί και η καπιταλιστική ηγεσία μπορεί να διαπαιδαγωγήσει και να εκπαιδεύσει τα Σώματα Ασφαλείας ή ακόμα και να αναγκαστεί να παραδώσει τον έλεγχο της αστυνομίας στις εκμεταλλευόμενες και καταπιεσμένες

μάζες, στις ίδιες τις μάζες που οι μπάτσοι πληρώνονται για να καταπιέζουν.

Όμως, όπως έγραψε ο Λένιν στο έργο του *Κράτος και Επανάσταση* (1917), «Ο μόνιμος στρατός και η αστυνομία είναι τα κύρια όργανα δύναμης της κρατικής εξουσίας...» «... το κράτος είναι όργανο ταξικής κυριαρχίας, όργανο καταπίεσης μιας τάξης από μία άλλη, είναι η δημιουργία του “κατεστημένου” εκείνου που νομιμοποιεί και στερεώνει αυτή την καταπίεση, αμβλύνοντας την σύγκρουση των τάξεων.»

Αυτό όμως το «κατεστημένο» στο οποίο αναφέρεται ο Λένιν, δεν αλλάζει απλά με την ρίψη μολότοφ. Παρότι οι αναρχικοί μπορεί να φαίνονται ριζοσπάστες σε κάποιους νέους, αυτό οφείλεται κυρίως στον άθλιο ξεπεσμό της υπόλοιπης αριστεράς μπροστά στο αστικό κράτος. Κατά βάση οι αναρχικοί δεν είναι καθόλου ριζοσπαστικοί εχθροί του αστικού κράτους· και αυτό γιατί η μικροαστική νοοτροπία τους είναι ξένη προς την ιδέα της διεθνούς προλεταριακής επανάστασης, ο μόνος τρόπος για τη χειραφέτηση από τον ζυγό της αστικής τάξης. Όπως πολύ χαρακτηριστικά αναφέρει ο Felix Morrow στο *Επανάσταση και Αντεπανάσταση στην Ισπανία* (1938), «Και ο αναρχικός, όντας αντίθετος σε “όλες τις δικτατορίες”, μαζί και στη δικτατορία

του προλεταριάτου, θα απαιτήσει από τον καπιταλιστή απλώς και μόνο να απορρίψει την καπιταλιστική άποψη, πράγμα που αυτός, φυσικά, το δέχεται για να ετοιμαστεί καλύτερα να τσακίσει τους εργάτες.»

Εμείς ως γνήσιοι Τροτσκιστές, επιχειρούμε να κινητοποιήσουμε τις δυνάμεις του πολυφυλετικού προλεταριάτου στην ταξική πάλη, όχι απλά σε διαμαρτυρίες ενάντια στο καπιταλιστικό σύστημα αλλά στην πάλη για να το ξεριζώσουμε. Παλεύουμε για την σφυρηλάτηση Λενινιστικών κομμάτων της πρωτοπορίας ως τμήμα της επαναστατικής Διεθνούς που απαιτείται για να οδηγήσει την εργατική τάξη στο να σαρώσει τους καπιταλιστές εκμεταλλευτές και τα κράτη τους και να οικοδομήσει εργατικά κράτη και μια παγκόσμια σοσιαλιστική κοινωνία ισότητας.

***Όταν Χτυπάνε Έναν μας Χτυπάνε Όλους!
Απαιτούμε την Άμεση Απόσυρση Όλων των
Κατηγοριών Ενάντια στους Διαδηλωτές!
Ελευθερία σε Όλους τους Αριστερούς Κρα-
τούμενους Τώρα! Για Ένα Επαναστατικό
Εργατικό Κόμμα της Πρωτοπορίας, Τμήμα
της Επανασφυρηλατημένης Τέταρτης Διε-
θνούς!***

Για την οποιαδήποτε επικοινωνία γράψτε στην διεύθυνση:

T. Θ. 8274

T. K. 10010

Αθήνα

ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση

Spartacist@hotmail.com

www.icl-fi.org

Εργασία Δωρεάν